

Nieuwsflits mei/juni 2023



We zijn lekker bezig.

We zijn met z'n allen lekker bezig. Nauwelijks is het Open Nationaal Kampioenschap ILCA achter de rug of de eerste training voor de Jeugd Clubwedstrijden is afgewikkeld op de eerste Pinksterdag. Op een ontspannen wijze hebben de kids van de CWO Optimisten de eerste stappen gezet in het wedstrijdzeilen. **Deze keer stond het starten centraal.** De eerste echte start vond ik tamelijk indrukwekkend. Bijna alle Optimisten keurig op de lijn en op tijd weg. Dat bij een wind uit het noordoosten. Dan weet je het wel; vlagen en drukkers. Dat is niet gemakkelijk. Applaus voor de kids. Trouwens ook een applaus voor de vele ouders die geholpen hebben.



Al doende leert men tijdens de Jeugd Clubwedstrijden

Foto: Eén van de vrijwilligers

Ook het organiserend committee NK ILCA verdient een applaus. Een grote groep vrijwilligers wisten samen een bijna perfecte wedstrijdorganisatie neer te zetten. In een tweetal artikelen hebben de Meppeler en Steenwijker Courant aandacht aan dit internationale evenement besteed. Op onze website is er volop aandacht voor dit evenement. Klik maar naar de volgende link: [Open Dutch ILCA Master Championships 2023 – Zeilvereniging Belterwiede \(zvbelterwiede.nl\)](https://www.zvbelterwiede.nl) .



In actie tijdens het NK ILCA Egbert, Eva, Anouk en Thijs.

Foto: Marianne Lenos

Komend weekeinde staat **de Red Cup** op 3 en 4 juni op het programma. Splash zeilers, Red en Blue, uit het hele land doen mee. De Splash Blue wordt verdeeld in een A en B klasse. Kortom ook de beginner kan mee doen. Al is het maar voor één dag. De inschrijvingen komen al goed op gang. Ik zag wel dat sommige ZVB zeilers nog “slapen”. Wees geen gordijnzeiler en schrijf je in. De lange termijn weersvoorspelling beloofd fantastisch weer. Ga naar: [SKON Tour en Red Cup manage2sail](#) .



Het nieuwe logo van de Splash klassenorganisatie

We zoeken nog wel een paar vrijwilligers voor de Red Cup. Je kunt op het startschip of de rib. Je hoeft zelf van wedstrijdzeilen weinig kaas gegeten hebben. Er zijn genoeg mensen die je enthousiast op weg willen helpen. Vraag je opa of oma, je neef en nicht enz. enz. zijn ook goed. Mail de namen maar naar wedstrijdzeilen@zvbelterwiede.nl .



Gezellig na afloop na kletsen met een hapje en een drankje.

Foto: één van de vrijwilligers

Trouwens over hulp gesproken. Op de site staat een mooie verhaal over **de kielbootlessen**. Veel mensen hebben zich voor deze lessen opgegeven. Zoveel mensen dat Ed Scholing en Jan van Esseveld hulp kunnen gebruiken. Voor het volgend jaar hebben zich al een paar extra instructeurs opgegeven. Voor dit jaar kunnen we nog hulp gebruiken. Klik maar op [Dat is nou leuk! Kom je helpen? – Zeilvereniging Belterwiede \(zvbelterwiede.nl\)](#) .